

# Samenleven is teamsport

U heeft hem vast wel eens gezien: een klein buurtjongetje – tegenwoordig steeds vaker ook een meisje – dat ellenlang een balletje tegen een muur staat te trappen, dag in dag uit, avond aan avond, soms nog bij het licht van een lantaarnpaal. Het voetballertje en zijn bal. Een bal die – je kan er je klok op gelijk zetten – steeds weer tegen datzelfde muurtje kletst, ook als je denkt ‘maar jochie, moet je niet avondeten?’

Misschien schuilen er in dit voetballertje wel toverkunsten, zoals die van Cruijff of Maradona – fenomenen die in Betondorp en Villa Fiorito, Buenos Aires, in vele duizenden trainingsuren hun reflexen slepen tot tweede natuur.

De trainingsuren die ons voetballertje maakt, vormen een mooie analogie voor de tijd die burgers investeren in kennis, opleidingen en werk – inspanningen om vooruit te komen in het leven. Ook onze zelfregisserende Professionals hebben de nodige uren gemaakt. Zo komen ze goed beslagen ten ijs, klaar om aangespeeld te worden door organisaties in het publieke domein.

De afgelopen jaren lag sterk de nadruk op zelfredzaamheid, sinds Koning Willem-Alexander in de Troonrede van 2013 de transitie van klassieke verzorgingsstaat naar participatiesamenleving inluidde. Nu zien we dat er een maatschappelijke beweging is terug naar ‘samen’. Bijvoorbeeld in het sociaal domein, waar het steeds meer draait om partnerschappen tussen burgers, gemeenten en maatschappelijke instellingen.

Natuurlijk blijft het ‘zelf’ belangrijk. Immers, je moet eerst zélf iets kunnen om van waarde te zijn voor het team. Pas dan kan er balans ontstaan tussen individu en collectief en zijn die vele trainingsuren hun gewicht in goud waard.

Stel nu eens dat we onze samenleving als team zien, wie is dan de tegenstander? Er zijn er meerdere te verzinnen, maar misschien is de grootste wel de ‘alleenleving’, waarin een ieder is opgesloten in zichzelf en in de eigen zelfredzaamheid.

Van zelf naar samen – we vinden het een mooie beweging. Dat bracht ons tot de conclusie bovenaan dit stuk. Want, wat is zelf zonder samen?

Wij wensen u heel fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.

